

# Gepensioneerd manager facilitaire dienstverlening is vrijwilliger in hospice

**Hij werkte 43 jaar bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en een van de voorlopers van het ziekenhuis, schoppte het tot manager facilitaire dienstverlening en gat in deze functie leiding aan grote groepen mensen. Nu is Jacques Robbersheuven [74] vrijwilliger bij Hospice De Schelp in Krommenie. Hij probeert wekelijks twee diensten te draaien, vaak zijn het er ook drie, of hij komt eerder en blijft langer als dat nodig is. 'Ik kwam het hospice wat schoorvoetend binnen, maar vond het er meteen heerlijk en ben er nooit meer weggegaan.'**

**Helemaal verkocht**  
Na de kennismaking heb ik een paar keer op proef meegedaan. Toen was ik helemaal verkocht. Vrijwilliger zijn in een hospice is een waardevolle toevoeging aan mijn eigen leven. Ik kom niet meer energie terug. Als ik in het hospice ben, dan heeft die dag een gouden randje. Inmiddels straal ik dat ook uit. Als er een gat in het rooster is, zeg ik altijd ja. Ik probeer altijd twee diensten per week te draaien. Vaak zijn het er ook drie. Of ik kom eerder of blijf langer, als dat nodig is. Ik vind het helemaal top om blijf dit werk doen zolang ik het fysiek aankan.

Tussen mijn functie in het AMC en het werk in het hospice zit een verschil van dag en nacht. Ik had een kantoorhuis, gaf leiding aan de staf en eerste medewerkers en hield me voornamelijk bezig met vergaderen, studeren en met overleg met collega's van andere ziekenhuizen. Echt totaal anders dan dit werk. Nee, het verbaast me eigenlijk niet dat ik hier zo thuis ben. Het gaat op zo'n natuurlijke manier. Ook de samenwerkende mede-eigenaren, de vrijwilligers en de coördinatoren. Het zijn allen mensen met een hart.

**'Er gebeurt niets dat niet de verwachting was. Wij proberen het laatste stukje mooi te maken.'**

## Ik ga voor je zorgen'

Net na mijn pensionering werd mijn schoonvader ernstig ziek. Hij had longproblemen en na onderzoek bleek dat hij nog maar enkele weken te leven zou hebben. De behandelende arts wilde hem openen. Mijn schoonvader trakteerde compleet van in paniek. Hij wilde per se thuislijven. Weet je pa, we nemen je gewoon mee,' zei ik. 'Kun je voor je zorgen? Ik zei het zonder na te denken, maar vond het tegelijkertijd een natuurlijke gang van zaken. Wat dat betreft ben ik net Pipi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En het ging prima. Overdag zorgde ik voor hem, 's nachts was er een verpleegkundige. Die mensen legden alles heel goed uit. Ik zorg alle informatie op.

Door die behandelende arts vooraf geleerd dat een heleboel zaken in het leven helemaal niet belangrijk zijn. Waar je je in het normale leven druk om maakt, is totaal niet aan de orde wanneer iemand in het laatste stukje van zijn leven is. Dat merk je in gesprekken met hospitewoners. Die gaan over hun kinderen, over mooie vakanties. En nooit over geld of carrière. Ik heb ook geleerd dat familie ongelofelijk belangrijk is en dat het veel waarde heeft dat een zoon of dochter in de laatste levensfase kind kan zijn in plaats

van mantelzorger. Een hospice voorziet daar perfect in. Ik maak er mooie dingen mee. Een gastbewoner had heel zwarte zog nodig.

Een collega vroeg mij om crème uit de badkamer te halen. Ik ging erheen, maar zag het niet. Mijn collega zei: 'Ik doe het zelf wel even' en kwam terug met de crème. Want op de gastbewoner mij aan te kijken en 'Krijgen jullie wel eens evaluatiegesprekken?

Een andere gastbewoner, iemand met een ietwat hette aardappel in de keel, schreef zijn memoires. Op een dag had hij het probleem met het tekstreringsprogramma. Hij vroeg een vrouwelijke collega: 'Als Jacques komt, wil je hem dan even lang stauren?' Hij dacht dat als man de enige zou zijn die het probleem zou kunnen oplossen. En oudere baas vroeg me op een dag: 'Heb je een cognitieve voor me?' Nu had ik thuis, van mijn schoonvader, nog een half flesje in de kast staan. Ik nam het voor hem neer en deed een flinke scheut in zijn kopje koffie. Een collega vroeg later: 'Wilt u nog een kopje koffie?' Hij zei: 'Ja, maar alleen van hem...' Zoets maakt je hele dag goed. Vroeger kette ik niet zo op kleine dingen. Nu ben ik gewend daarop te letten en die kleine dingen enorm te waarderen.

## Dremppel

Vrienden vinden dat dit werk goed bij mij past. Of ze reageren niet: 'Jeng, daar gaan mensen dood.' Dan zeg ik: 'Er gebeurt niets dat niet de verwachting was. Wij proberen het laatste stukje mooi te maken.' Zodra het met de dood of ziek zijn te maken heeft, haken veel mensen af. Natuurlijk wordt er ook overgegaan of in de broek gedaan. Voor de gastbewoner is dat slechter dan voor ons. Wij hoeven het alleen maar op te ruimen.

# 'Als ik in het hospice ben, dan heeft die dag een gouden randje'



## Helemaal verkocht

Toen mijn schoonvader uiteindelijk was overleden, dacht ik: wat nu? Ik had niet omhanden en het pensioen kwam hard binnen. Tot mijn vrouw een advertentie zag waarin een open dag van Hospice De Schelp werd aangekondigd: 'Dat is iets voor jou,' zei ze. Ik besloot er heen te gaan. Ik kwam het hospice wat schoorvoetend binnen, maar niet overleg met collega's van andere ziekenhuizen. Echt totaal anders dan dit werk. Nee, het verbaast me eigenlijk niet dat ik hier zo thuis ben. Het gaat op zo'n

natuurlijke manier. Ook de samenwerkende mede-eigenaren, de vrijwilligers en de coördinatoren. Het zijn allen mensen met een hart.

## Mooie ding

Doordat ik heb ik vooral geleerd dat een heelboel zaken in het leven helemaal niet belangrijk zijn. Waar je je in het normale leven druk om maakt, is totaal niet aan de orde wanneer iemand in het laatste stukje van zijn leven is. Dat merk je in gesprekken met hospitewoners. Die gaan over hun kinderen, over mooie vakanties. En nooit over geld of carrière. Ik heb ook geleerd dat familie ongelofelijk belangrijk is en dat het veel waarde heeft dat een zoon of dochter in de laatste levensfase kind kan zijn in plaats

men. Maar die drempel is voor veel mensen kennelijk hoog.

Het hospice is ook een plek waar veel plezier wordt gemaakt. Hoewel er niet wordt gelachen. Bijvoorbeeld om een mens die in de winter alleen gekleed in zijn oorbellen wilde gaan roken. Hem werd gevaccineerd even eenjas aan te doen. Wat op mij zei: 'Hoezo, ben je bang dat ik ziek word of zo?' Of de dame die elke avond kloksg half tipt een kopje koffie wilde. Niet te vroeg en niet te laat, daar stond ze op. Op een dag stond ik om twee minuten voor half tien met een kopje koffie op de drempel van haar kamer. 'Kom verder,' zei ze. Maar ik zei: 'Nee, het is nog geen half tien.' Toen moest ze toch lachen... Ze zag ook wel in dat haar wens een beetje raar was. Dat zijn van die gebeurtenissen die je blijvieren.

Marie-Christine Koestal